

[View this email in your browser](#)



[Kerkdienst komende zondag 10 mei 2020](#)

[Volgende week zondag 17 mei '20](#)

[Kerkdienst van afgelopen zondag 3 mei '20](#)

[Oud papier](#)

[Kerk in Coronatijd](#)

[Liturgie](#)

Kerkdienst komende zondag 10 mei 2020

Komende zondag 7 mei begint de dienst in de Vredekerk om 9:30 uur. ds. Marco Roepers is de voorganger en Bouke van der Ploeg is de organist. De zang wordt verzorgd door Kor en Afina Wiersema. Onze kerk is nog niet open voor kerkgangers in verband met de Coronacrisis, maar de dienst wordt uitgezonden via YouTube (<https://youtu.be/g19LeLHQ1Wo>) en via www.kerkomroep.nl. De link naar het kanaal van de Vredekerk op kerkomroep.nl is: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303

De dienst kunt u nu ook bekijken op onze website.

Het thema van de dienst is "Vervolgd Christendom." Veel Christenen kunnen in diverse landen van de wereld hun geloof niet vrij belijden. Hun positie, hun familierelaties en zelfs hun leven loopt gevaar als zij openlijk uitkomen voor

hun geloof in Jezus. Deze dienst is samen voorbereid met een vertgenwoordiger van Open Doors. Hij zal ook zijn medewerking verlenen. De collecte is vanzelfsprekend daarvoor bestemd. Die kunt u overmaken op de rekening van de diaconie NL 41 RABO 0143 495 879 o.v.v. Open Doors. [De liturgie voor deze dienst vindt u onderaan deze nieuwsbrief](#)

Volgende week zondag 17 mei '20

De dienst op 10 mei '20 begint om 9:30 uur in de Vredekerk. Voorganger is ds. Marco Roepers en Bouke van der Ploeg is organist. Bijzonderheden voor deze dienst worden nog uitgewerkt.

Kerkdienst van afgelopen zondag 3 mei '20

De bloemen van de dienst van afgelopen zondag gingen naar mevrouw Doornbos-Smit in Wiemersheerd. Via YouTube waren beeld en geluid naar tevredenheid. Ook de dia's bij liturgie en preek waren goed in beeld. De filmpjes van de kinderen waren goed te zien en te horen. Via Kerkomroep.nl waren de filmpjes van de kinderen niet te horen en werd het even stil. De oplossing voor dit probleem is bekend en we gaan ervan uit dat dit komende zondag ook goed gaat. Zo leren wij steeds bij en hebben wij steeds meer mogelijkheden. Dank aan het technische team voor hun inzet! Ook dank aan Els dat ze me wilde denken en werken om het thema zo mooi voor het voetlicht te krijgen. Als u de dienst wel bekijken dan kan dat door [hier te klikken](#).

Oud papier.

Komende zaterdag 9 mei wordt het oud papier weer opgehaald. U kunt het weer langs de kant van de weg zetten. [Zie ook het bericht op de website](#).

Kerk in Coronatijd

Afgelopen woensdag bracht de premier de heugelijke tijding dat op 1 juli de kerkdiensten weer open kunnen met een maximum van ongeveer 100 bezoekers. Hij maakte er wel een voorbehoud bij. Het aantal infecties en

ziekenhuisopnamen door Covid19 moet niet te veel op gaan lopen. Desalniettemin kunnen we ons als Vredekerk ons er op voorbereiden. Want hoe gaan de 1,5 meter kerkdienst vormgeven? We zijn zeer ruim behuisd in de Vredekerk. Dat vonden we een nadeel, maar het werkt nu in ons voordeel: 100 mensen met 1,5 meter afstand dat moet kunnen is onze inschatting. Op dit moment worden er al plannen uitgewerkt en zal er een beslissing over moeten worden genomen. Laten we echter hopen en bidden dat het ook allemaal doorgang kan vinden.

Liturgie

Welkom

Aansteken tafelkaarsen

Bemoediging

Groet

lied: Psalm 121: 1 en 4

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Introductie thema: Vervolgd Christendom.

Lezen 10 geboden

De Tien Woorden in een bewerking van Karel Eijkman

1 Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie vrijgemaakt uit een onvrij land.

Houd je dan ook aan je bevrijder.

En zorg ervoor dat je vrij blijft van andere goden.

2 Probeer mij niet uit te tekenen.

Dat betekent ook dat je niet mag beweren dat je precies weet hoe God is en hoe Hij eruitziet.

3 Noem mijn naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben.

Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met dat woord God.

4 Vier een dag in de week als mijn dag.

Dat betekent dat het een vrije dag is. Op zo'n dag moet je alle mensen die voor je werken, vrij geven.

5 Houd je vader en moeder in ere.

Want als je dat niet doet, als je oudere mens en maar laat zitten dan zorg je er niet voor dat ze vrij kunnen zijn.

6 Sla niemand dood. Dat betekent ook dat je elkaar niet in de steek laat.

God gaf ons de kans om te leven.

Dus mag je elkaar het leven niet onmogelijk maken.

7 Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt.

Dat betekent ook dat mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar houden.

Als God een God is, die van de mensen houdt, moeten de mensen ervoor zorgen dat mensen van elkaar kunnen houden.

8 Steel niet.

Als de God die ons in de woestijn genoeg te vinden geeft om van te leven, onze God is, dan mag je niet voor jezelf inpikken wat van iedereen is.

9 Spreek niet vals.

Dat betekent dat je nooit een ander mag verraden door hem verdacht te maken. Als we God willen vertrouwen op zijn woord, maar we kunnen elkaar niet vertrouwen, dan worden we nooit vrij voor elkaar.

10 Wil niet altijd hetzelfde hebben wat bij een ander hoort.

Dat betekent ook: je moet niet altijd zo willen zijn als een ander is.'

En toen Mozes deze tien gezegdes, die in de bijbel de tien geboden worden genoemd, allemaal had opgenoemd, zei hij:

'Het belangrijkste is dit: God heeft ons vrijgemaakt. Houd je aan die God.

En dat betekent ook: Houd van de mensen.

De vraag is nu of jullie dit willen. Als jullie het niet willen, kan het niet.'

En toen zei het hele volk: 'Ja, hier willen wij aan meedoen.'

En dat is de eerste grote afspraak geworden tussen God en de mensen.

Uit 'Woord voor woord'

Zingen gezang 969

1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

Gebed

Lezen Lucas 12: 49-53

49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid

brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.'

Lied: Gezang 942:

1 Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Verkondiging

lied: gezang 799:1,5 en 6

1 Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!

Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.

5 Kom, laat ons voortgaan kinderen!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hinderen,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!

6 Wij moesten het maar wagen
– 't is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
in alle eeuwicheden!
Het moet toch Jezus zijn!

**Over christenen, vervolging en Open Doers door een spreker van Open
Doors.**

Zingen gezang 967:1, 5 en 6

1 Zonne der gerechtigheid,

ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

Gebeden

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen.

Mededeling diaconie:

Het rekeningnummer van de diaconie is NL 41 RABO 0143 495 879
o.v.v. Open Doors.

Slotlied: Gezang 968: 1, 3 en 5

1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

3 Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: O Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

Zegen



Copyright © 2020 PKNVredekerkMaarland, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
PKNVredekerkMaarland
Burg. Vd Munnikstraat 16
Loppersum, Groningen 9919 AN
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

